

Versje: zeven kleine muisjes

Zeven kleine muisjes,
dronken water uit een fles.
Eentje is er weggelopen,
toen waren er nog zes.

Zes kleine muisjes,
Die likten aan hun lijf.
Eentje is er weggelopen,
toen waren er nog vijf.

Vijf kleine muisjes,
Hadden veel plezier.
Eentje is er weggelopen,
toen waren er nog vier.

Vier kleine muisjes,
Die lagen op hun knie.
Eentje is er weggelopen,
toen waren er nog drie.

Drie kleine muisjes,
Die snurkten heel tevrede.
Eentje is er weggelopen,
toen waren er nog twee.

Twee kleine muisjes,
Die stonden op één been.
Eentje is er weggelopen,
toen was er nog maar één.

Eén klein muisje,
Met in zijn staart een krul.
Is toen ook weggelopen,
toen waren er nog . . . null!

Lied: 8 kleine eendjes

(10 kleine visjes)

8 kleine eendjes zwommen naar de zee
Moeder zei: 'Ik ga niet mee.
Ik blijf liever in de vieze oude sloot,
Want in de zee zwemmen haaien
En die bijten je ...'

Kwek kwak kwakker de kwak
van je kwek kwak kwek kwak
kwakker de kwak

7 kleine eendjes . . .

Lied: Toermalijn

(Berend Botje?)

Toermalijn, Toermalijn
Waar zou Toermalijn nou zijn?
Heb jij hier of daar misschien.
Onze Toermalijn gezien.