

Taart met 7 muisjes. (uit: 'het stoute dingen boek'. Marianne Busser en Ron Schroder, isbn: 90443164 9)

Er woonden zeven muisjes
in een grote bakkerij
daar stonden zeven taarten
keurig netjes op een rij
snel kropen alle muisjes
ieder in een eigen taart
je zag alleen zo af en toe
een stukje van hun staart.

Elke taart ging in een doos
toen gingen ze op reis
omdat er een verjaardag was
in 't koninklijk paleis
de koning en de koningin
die zeiden tot elkaar:
de taarten zijn zojuist gebracht
en ook de thee staat klaar.

Ze riepen alle gasten
en ze schonken kopjes thee
en zeiden: er is taart genoeg
eet u een stukje mee?
toen kwamen alle muisjes
gillend uit hun taart vandaan
en alle gasten riepen:
't is schande, kom we gaan!

Dáárna gingen alle muisjes
op een holletje naar huis
ze renden vlug naar binnen toe
en daar vroeg mama muis:
jullie waren toch niet stóut
op dat koninklijke feest?
de muisjes riepen: nee, hoor mam
we zijn heel lief geweest!

En dan rennen alle muisjes rond
En gillen van de pret
Maar de koning zit nog steeds
te bibberen in bed!