

Versjes over wonen en bouwen

Bob de Bouwer is heel sterk,
van het vele harde werk.
Hij moet hoge huizen bouwen,
en met zware stenen sjouwen.
1 en 2 en op elkaar,
kijk ons huisje is al klaar

Bob de Bouwer is heel sterk,
van het vele harde werk.
Hij moet hoge huizen bouwen,
en met zware stenen sjouwen.

Eén en twee,
en op elkaar.
Kijk ons huisje,
is al klaar.

Allemaal kamertjes

In ieder huis zijn kamertjes,
kom kijk maar even rond
de zolder die zit bovenaan
de kelder in de grond.
De keuken en de woonkamer
de slaapkamer met bed.
Alleen het kleinste kamertje
is af en toe bezet.

Een droompaleis

De vogeltjes hebben een nest in een boom
de muisjes een hol in de grond
de haas heeft een kuiltje, gewoon in het veld
de slak draagt zijn huis liever rond
een pissebed zet ergens onder een steen
een spinnetje woont in een web
maar zie ik hun huisjes, dan vind ik meteen
dat ik echt een droompaleis heb!

Raadseltjes

Opgepast! Opgepast!
Ik kom met een dikke kwast.
Ik schilder alles groen, rood of blauw.
Weet je wie ik ben? Zeg het maar gauw!

Ik bouw huizen met cement.
Natuurlijk ook van steen.
Denk je dat je mij wel kent?
Zeg het dan maar meteen!

Hamertje, hamertje, tik, tik, tik.
Wie werkt er net zo hard als ik?
Ik werk de hele dag maar door,
met een hamer en een boor.

Bouwen met blokken

Ik heb een doos vol blokken
waar ik vaak mee speel
ik bouw er leuke dingen van
bijvoorbeeld een kasteel
zodra ik 's morgens wakker word
ga ik aan het werk
en bouw een mooie boerderij
een huisje of een kerk
en soms bouw ik een toren
maar is die bijna klaar
dat stort hij als ik even stoot
in 1 keer in elkaar!

Uit "*Het grote versjesboek*" van Marianne Busser en Ron Schröder